

LESBRIEF DE GOUDEN IJSCOUPE

Deze lesbrief bij het boek De Gouden Ijscoupe is geschikt voor **groep 6/7/8** en gemaakt bij het thema van Kinderboekenweek 2024: Lekker eigenwijs!

Bij de lesbrief zijn ook sheets met de opdrachten gemaakt om te tonen op het digibord. Die vind je hier:

<https://bit.ly/degoudenijscoupe-digibord>



OVER DE GOUDEN IJSCOUPE

Vito woont met zijn familie boven hun ijssalon. Als de uitnodiging voor de belangrijkste ijswedstrijd van het jaar wordt bezorgd, verandert alles. Om de vijftigste Gouden Ijscoupe te winnen, moet Vito's vader het oudste recept voor Italiaans ijs ooit maken.

Vito verzamelt al zijn moed en gaat op zoek naar het recept, samen met zijn beste vriendin en zijn oma. Wint zijn familie na al die jaren dan eindelijk De Gouden Ijscoupe?

OVER EVELINE BAAR

Eveline houdt erg van verhalen, schrijven en lezen. Ze leest alles wat los en vast zit en het liefste kinderboeken. Want die zijn het allerleukst!

De Gouden Ijscoupe is haar eerste kinderboek, een avontuurlijk verhaal voor iedereen vanaf 9 jaar, dat gaat over vriendschap, familie maar vooral over mogen zijn wie je bent. Lekker Eigenwijs dus.

COLOFON

Tekst Eveline Baar
Illustraties Karin van der Vegt
Uitgeverij Volt Kinderboeken



Schrijver
Eveline Baar



Illustrator
Karin van der Vegt

LESTIP 1

Ijs is ooit ontdekt omdat mensen 'Lekker Eigenwijs' allerlei ingrediënten combineerden. Stel: jij bent net zo eigenwijs en kan álle ijssoorten uitvinden die je kunt bedenken. Welk ijs zou jij dan ontdekken?

Alles mag! bedenk Lekker Eigenwijs Ijs en geef je ijs een naam. Maak er daarna een reclameposter voor met de naam van je ijs, de ingrediënten en een reclameslogan natuurlijk!



HET IJS DAT IK WIL ONTDEKKEN IS...

EN ZO ZOU IK HET NOEMEN:

DIT IS DE RECLAMEPOSTER VOOR MIJN IJS

LESTIP 2

De helden die het Italiaanse ijs uitvonden, waren dus allemaal behoorlijk Eigenwijs. Ze probeerden dingen uit die andere mensen raar vonden, reisden naar verre landen om nieuwe gewoonten te ontdekken of zagen dingen die andere mensen nog helemaal niet zagen.

Van jou is er ook maar eentje op de wereld. Wat maakt jou eigenwijs? Waar ben jij uniek in? Bespreek dat in tweetallen en schrijf het op.



MIJN EIGENWIJZE KENMERKEN:

LESTIP 3

De ijshelden in het boek hebben ijs uitgevonden of zijn belangrijk geweest in de ijsgeschiedenis omdat ze nieuwsgierig waren en hun eigen weg gingen.

Marco Polo wilde ontdekkingsreiziger zijn, ook al vond iedereen het maar gek dat hij helemaal naar het Verre Oosten wilde reizen.

Plinius was een wetenschapper voordat dat woord bestond en Buontalenti zag de sneeuwblokken aan het Hof waarin het eten werd koud gehouden en bedacht dat je daar ook hele andere dingen mee kon doen: ijs maken! Daarna ging hij helemaal los met torens van ijs en vuurwerk erbij.

LESTIP 4

Luister naar aflevering 1 van verhalenpodcast De Gouden Ijscoupe, tot en met minuut 3"47. Plinius is behoorlijk eigenwijs, toch?!

Als jij alles kon worden wat je wilde zijn en alles doen wat je wilde doen? Wat was dat dan? Ging je plastic rapen, geld inzamelen voor de voedselbank, de beste voetballer ooit worden, een nieuw soort fiets uitvinden of



<https://pod.link/1754122175>

Wees lekker eigenwijs, alles is goed!



ALS IK ALLES KON ZIJN WAT IK WILDE, DAN WERD IK...

EN DIT IS DAN DE RECLAMEPOSTER VOOR MIJ!

LESTIP 5

Nog meer weten over ijs? Kijk dan deze aflevering van Het Klokhuis waarin Gouden Ijscoupe-winnaar Roberto groengekleurd Klokhuis-ijs maakt!



<https://schooltv.nl/video-item/het-klokhuis-italiaans-ijs>



MIJN FAVORIETE ITALIAANSE IJSSMAKEN ZIJN:

EXTRA OPDRACHT VOOR THUIS

Ga thuis aan de slag met het recept voor vanille-roomijs. Combineer je ijs Lekker Eigenwijs met stukjes fruit, vruchtenhagel of snippers chocola!