

Bij mij thuis...*Verbouwen we het huis.**Fantaseren we een heleboel.**Houden we van schatten zoeken.**Mag je dromen en worden wat je wil!**Transformeren we tot gevaarlijke krijgers.**Kunnen we niet kiezen in welk land we willen wonen.***Bij mij thuis... verbouwen we het huis (groep 1-3)****45 minuten**

De oudste zoon van kinderboekenschrijfster Charlotte heet Imre. Een tijd geleden, toen Imre een kleuter was, werd zijn huis verbouwd. Imre kreeg een nieuwe slaapkamer, maar dat vond hij helemaal niet leuk! Charlotte laat foto's zien van Imre, hoe hij er nu uitziet en van vroeger. Ze leest voor uit het boek *Imre bouwt mee* en praat met de leerlingen over Imre's nieuwe kamer. Waarom wil hij die nieuwe mooie kamer niet? Wat is er aan de hand? Met de kinderen praat ze daarna over hun eigen slaapkamers. Hadden mensen heel vroeger in Nederland eigenlijk ook al slaapkamers? Vrolijk zingend en springend eindigen we het klassenbezoek met slaaplidjes.

**Bij mij thuis... fantaseren we een heleboel (groep 1-3)****45 minuten**

Hein Stekel heeft een onzichtbaar vriendje Posko. Samen beleven ze een spannend avontuur in het bos met kasteelkinderen. Charlotte leest voor uit het boek en praat met de leerlingen over toverslagroom en kasteelgrachtwatersoep. Wat zit er eigenlijk allemaal in die vieze soep? We verzinnen rare ingrediënten en fantaseren hoe het verhaal verder gaat. Aan het einde bewegen en zingen de kinderen samen met Charlotte op het hongerland.

Bij mij thuis.... houden we van schatten zoeken (groep 3-6)**60 minuten**

We starten met een leuke fotoquiz waardoor meteen duidelijk is dat opgroeien op Curaçao of in Nederland heel anders is. Vervolgens neemt Charlotte leerlingen tijdens een interactief toneelspel 'mee' naar de donkere kelder van een oud Curaçaos landhuis uit haar boek *Shervison vindt een schat*. Leerlingen zullen rare dieren tegenkomen en een bijzondere schat vinden. Met Charlotte zullen ze over verschillende soorten schatten praten. En een schat ontdekken die overal ter wereld te vinden is en enorm waardevol is... Daarnaast is er aandacht voor het wonen in de tropen, het ontstaan van boeken, het schrijverschap en alles wat daarbij komt kijken.

Bij mij thuis... mag je dromen en worden wat je wil! (groep 4-8)**60 minuten**

Charlotte schreef het boek *Droomkoffer* samen met de bekende choreograaf en danser Shaker. *Droomkoffer* is ontstaan dankzij indringende en persoonlijke verhalen van jonge talentvolle dansers die bekend zijn van tv-programma's. Het boek is een mix van waargebeurde feiten en fantasie. Het maakt *Droomkoffer* tot een modern en heel herkenbaar verhaal voor jongeren. Een klassenbezoek van Charlotte over *Droomkoffer* is zeer inspirerend en raakt leerlingen. Leerlingen kunnen meeleven met de blunders die jonge talentvolle dansers echt hebben gemaakt... Ze zullen in gesprek gaan met Charlotte over hun eigen blunders en toekomstdromen. Met als boodschap: volg je hart en durf te dromen. Jouw droom kan werkelijkheid worden!

**Bij mij thuis... transformeren we tot gevaarlijke krijgers (groep 5-8)****60 of 75 minuten ***

In het boek *Samoeritraining in Brazilië* volgen we de avonturen van een jiu-jitsu grandmaster en vier kinderen. Waakhonden, dieven, een monster, pestkoppen, een krijgsheer, vliegende sigaretten... Van alles komt voorbij. Tijdens het klassenbezoek zal schrijfster Charlotte delen uit het boek voorlezen, een quiz met de leerlingen spelen, over de oude Japanse erencode van samoerai praten en eeuwenoude zelfverdedigingstechnieken demonstreren. Natuurlijk mogen leerlingen meedoen met deze technieken. Wie transformeert tot een ware krijger?

Bij mij thuis... kunnen we niet kiezen in welk land we willen wonen (groep 5-8)**60 minuten**

Waar wil het gezin van Charlotte graag wonen: Nederland, Hongarije of toch liever Curaçao? Moeilijk, moeilijk. Misschien kunnen de leerlingen helpen om een keuze te maken? We spelen eerst een fotoquiz met foto's uit de drie landen. Charlotte leest daarna fragmenten voor uit haar boeken die zich afspelen in de verschillende landen. We spelen spelletjes met Hongaarse, Curaçaose en Nederlandse woorden en horen over verschillende culturele gebruiken. Aan het einde mogen de kinderen stemmen in welk land ze het liefst zouden willen wonen.

Schrijfster Charlotte Doornhein in de klas

Boekingen voor klassenbezoeken en optredens via de website www.deschrijverscentrale.nl of stuur een e-mail naar jeugd@deschrijverscentrale.nl. Bellen kan ook: +31 (0)20 820 26 55. Meer informatie over de auteur en haar boeken: www.charlottedoornhein.nl

* Er is bij *Samoeritraining in Brazilië* keuze uit een klassenbezoek van 75 of 60 minuten. Bij een bezoek van 75 minuten gaan alle leerlingen de laatste 15 minuten aan de slag met solo drills en zullen zij tevens enkele samoeraitechnieken in koppels uitvoeren. Bij een bezoek van 60 minuten is er een korte demonstratie waarbij vier leerlingen voor de klas worden gehaald om in koppels het effect van twee of drie samoeraitechnieken te laten zien. Alles gebeurt op een verantwoorde wijze. Schrijfster Charlotte Doornhein heeft de zwarte band jiu-jitsu (Nederlandse Judobond) en de paarse band jujutsu (Valente Brothers USA). Zij geeft in Nederland jujutsulessen aan jeugd en aan vrouwen.