

SCHRIJVERSBEZOEK TOSCA MENTEN - KINDERBOEKENWEEK 2022



Hoera! Het is weer Kinderboekenweek en die is dit jaar Gi-ga-groen!

In het schrijversbezoek neemt Tosca Menten je mee naar de wondere wereld van de oerwoudgriezels.

Maak kennis met Huilie Huilstruik, ontmoet Stekel Steggelstengel en wuif mee met Riet Vergietriet. (En natuurlijk komt Dummie de mummie ook nog even langs.)

Boeken bij het thema:

- Oom Onkruid (geschreven voor de Kinderboekenweek 2022, verschijnt zomer 2022)
- Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist



Nodig

Digibord/beamer met laptop en geluid, geschikt voor USB stick en Powerpoint

Inhoud

Luisteren, kijken, vragen stellen en kletsen

(mogelijke) Voorbereiding

- **Lees** met de klas oom Onkruid en/of Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist.
- **Teken/maak/plak** met de klas op een rol behangpapier een oerwoud van huilstruiken, priksnikkers, steggelstengels en nog veel gekkere oerwoudgriezels.

Tekst bij oerwoud:

“Wat zijn er toch een hoop lompe planten op de wereld. Loop voor de grap maar eens een oerwoud binnen en kijk om je heen. Zo’n losgeslagen bende vind je nergens. Alles slingert maar over de grond, kruipt dwars door elkaar heen of ploetert zichzelf omhoog naar de zon.

En denk nou maar niet dat planten het gezellig hebben met elkaar. Planten zijn wereldkampioen worstelen, wurgen en leegzuigen. Ze knokken en woekeren en wie er wint heeft de ruimste plek, het beste voedsel en het meeste licht. Soms werken ze samen, maar dat is alleen om er zelf beter van te worden. En als ze de kans krijgen, wordt de hele wereld groen.

Waar komen al die egoïstische schepsels toch vandaan? Wie heeft die plantenhoooligans ooit bedacht? En waarom houden ze niet een beetje rekening met elkaar? Ze kunnen zich toch gewoon gedragen?

Het antwoord is: nee. Dat kunnen ze niet. De natuur heeft ze geen enkel fatsoen meegegeven. Planten doen gewoon wat ze doen. Ze bedenken zich niet, ze vergissen zich niet en ze hebben nooit spijt. Planten hebben maar één doel en dat is Overleven. Daar zijn ze steengoed in. Planten zijn zelfs de beste overlevers van de wereld. Echt hoor, als ze de kans krijgen, wordt de hele wereld groen!”

- **Bekijk** de website www.toscamenten.nl
- **Bedenk** met een klas een rijtje leuke, gekke, bijzondere vragen.