

De natuur is overal om ons heen. Ga mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien of te ontdekken wat jij kan doen om haar te helpen!

Programma De roep van de shoco (groep 4-8)**60 minuten**

Ongeveer 5.000 jaar geleden woonden er indianen op Aruba. In het boek *De roep van de shoco* maken we kennis met een van die indianen: een machtige sjamaan die door tijd en ruimte kan reizen. We voeren samen het ritueel van de sjamaan uit en reizen naar de verschillende windrichtingen. In de huidige tijd ontmoeten we Ciro, zijn vrienden en een wel heel bijzondere vogel: de shoco. Met Ciro ontdekken we tijdens een schoolreisje oude rotstekeningen van indianen. En wat doen die archeologen op het stuk grond naast zijn school? Wat wordt er opgegraven?

Kinderboekenschrijfster Charlotte Doornhein ging voor de research van dit boek op pad met een heuse vogelkenner en een archeoloog. Zij namen haar mee op avontuur op Aruba. Tijdens het klassenbezoek worden voordrachten uit het boek afgewisseld met foto's van holenuilen, rotstekeningen en archeologische sites, we voeren samen een oeroud ritueel uit en leren bijzonderheden over oude indiaanse begravenissen. Aan het einde krijgen de kinderen tips hoe ze zelf met natuurlijke materialen hun eigen indianen geluks-amulet of rotstekening kunnen maken en laten we met zijn allen de roep van de shoco horen!

Leerlingen zullen veel over de Arubaanse cultuur, natuur en dieren leren en hoe je daar als mens met respect mee om kan gaan.



Nieuwsgierig naar het programma Beestachtig Lekker? Bekijk de volgende pagina.

Programma Beestachtig Lekker (groep 4-8)

60 minuten

Wie kent de Blawki? Wat is het voor een dier? In welk land woont hij? Wat eet hij? Leerlingen mogen hun fantasie gebruiken om een beeld van de Blawki te vormen. Kinderboekenschrijfster Charlotte draagt een gedicht over de Blawki voor, waardoor leerlingen zullen ontdekken wat voor beest het is.

Natuurlijk heeft Blawki ook vrienden. Maak kennis met een vegetarische vleermuis, een brutale troepiaal, krioelende kakkerlakken, een bloeddorstige wara wara, een dansende rog, een balkende ezel, een maanzieke geit en een lome leguaan. Dieren uit de gedichtenbundel *Beestachtig Lekker*. We gaan bewegen met de rog, gekke bekken trekken met de vleermuis en wegdromen met de leguaan... Tot we wakker schrikken van het schelle gebalk van de ezel. Tijd voor de Beestachtig Lekker Quiz!



Schrijfster Charlotte Doornhein in de klas

Boeking voor klassenbezoeken en optredens via de website www.deschrijverscentrale.nl of stuur een e-mail naar jeugd@deschrijverscentrale.nl. Bellen kan ook: +31 (0)20 820 26 55. Meer informatie over de auteur en haar boeken: www.charlottedoornhein.nl



Met mijn man, kinderen en honden ben ik graag buiten in de gi-ga-groene natuur (die soms wit is). Het liefst rijd ik op mijn vliegende hondendraak, net als Atreyu uit The Neverending Story.

Een poot en natte neus van hondendraak Silas en kinderboekenschrijfster Charlotte Doornhein.