

Kinderboekenweek 2021: *Worden wat je wil*

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok... kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!

Het allerbelangrijkste vind ik je eigen creativiteit. Creativiteit geeft je veerkracht en brengt je dicht bij wat je wilt. En eh... met mijn creativiteit heb ik meer dan tachtig kinder en jeugdboeken geschreven!

Een live of online auteursbezoek

Het liefst kom ik op bezoek, maar ook via het scherm kom ik dichtbij mijn lezers, zodat het net een echt persoonlijk bezoek is. Beiden opties zijn mogelijk en uiteraard kan een boeking live ook later omgezet worden in online. Info en boeking deschrijverscentrale.nl of schrijveropjescherm.nl

Alle programma's zijn zowel voor bestaande groepen als ook voor grote groepen (max 90 leerlingen) bijvoorbeeld in aula's, zalen en de bibliotheek.

Worden wat je wil, programma onderbouw, 4-7 jaar

Een vrolijke vertelvoorstelling voor kinderen van 4-7 jaar, geïnspireerd op haar bestseller *Eentje Geentje, het lieveheersbeestje*.

Met dierenhandpoppen komt het verhaal tot leven. Het lieveheersbeestje gaat op stap, ontmoet andere dieren en gaat op bezoek bij de Koning van de lieveheersbeestjes.

De kleuterwereld is een reis vol ervaringen. Een reis om blij te zijn met jezelf.

Worden wie je bent. Jezelf mogen zijn met je eigen talenten.

Onderweg maak je rijmsels, zing je liedjes en zijn er beweegspelletjes.

Na de voorstelling is er ruimte voor het inkleuren van je eigen talent.

Het prachtig geïllustreerde prentenboek over het lieveheersbeestje is in zes talen verschenen. Aanbevolen door de BN'er Candy Dulfer: never a dull moment with music and books.



Prentenboeken & leesboeken
Eentje Geentje, het lieveheersbeestje?
Het jaar rond
Ga je mee op reis

Worden wat je wil, programma voor middenbouw & bovenbouw, 7-12 jaar

Waar wordt jouw hart blij van, wat past bij jou? Kortom jezelf zijn en worden wat je wil. Met een interactief programma nodigt de schrijfster de leerlingen uit om dicht bij hun eigen wensen en dromen te komen. Evelien doet dit aan de hand van voorbeelden uit haar boeken,

een creatieve schrijf of tekenopdracht en ze vertelt over haar eigen weg als auteur. Een leuk, uitdagend en leerzaam programma, gericht op schrijven, lezen en luisteren.



Kinder en jeugdboeken:
Zoektocht in Zeeland
Rustig aan stuiterbal
De kinderboekenbrigade
Sanne@Sanne

Worden wat je wil, workshop voor ouders, leerkrachten en Pabostudenten

Als kinderfysiotherapeute en trainer positieve gezondheid (instituut Positiv Health, iPH) ben ik verbonden met het welzijn van kinderen en jeugd.

Kinderboeken geven een venster naar binnen: meer zicht op jezelf.

En een venster naar buiten: op je omgeving en anderen (elkaar) beter begrijpen.

In deze workshop gaan we heel praktisch met een eenvoudig gesprekinstrument vanuit de visie 'positieve gezondheid' aan de gang. Een inspirerende ervaring om het gesprek over 'worden wat je wil' met een kind, puber, student of volwassenen in te steken.

Tevens is er aandacht voor de kracht van kinderboeken en verhalen om de veerkracht en positieve gezondheid van kinderen te versterken. Daarnaast kan creatief schrijven, 'de weg' die we allemaal gaan, ondersteunen.

Bibliotherapie: laat boeken tot leven komen...



Het prachtig geïllustreerde prentenboek over het lieveheersbeestje is in zes talen verschenen. Als auteur ontvang ik reacties van lezers van over de hele wereld.

I'm a student at the University of South Florida. I'm writing to you to express how much I admire your work. Your book "Am I Really Different?" truly impacted my childhood and helped me go through some of the most challenging moments of my life. I first read it when I was six, and since then, I still remember each page vividly. My mom was the one who gave it to me to help me accept my own differences and be proud of the person I am.