

---

# 'Aan inspiratie geen gebrek'

**Henriët Koornberg-Spronk noemt zichzelf een echt taalmens. Ze vertaalt, redigeert, blogt en schrijft sinds kort ook kinderboeken. Onlangs verscheen 'De voetballende ballerina' en in juni wordt 'De klimmende wielrenner' gepresenteerd.**

De datum 20 augustus 2019 staat Henriët in het geheugen gegrift. "Ik zette toen mijn handtekening onder de



auteursovereenkomst en sindsdien mag ik mij officieel schrijver noemen", vertelt de Zwolse. Maar eigenlijk schrijft ze haar hele leven al. "Dagboeken vol, over alles wat ik meemaak." In groep 6 van de basisschool schreef ze samen met een vriendin haar eerste verhaal. Het schrift heeft een vast plekje in de boekenkast.

"Van schrijven word ik blij", zegt ze. "Ik luister vooral goed naar mijn twee dochters, zij horen immers bij de doelgroep van mijn kinderboeken. Ik stop veel humor in de verhalen, maar ze moeten ook een diepere laag bevatten."

De twee kinderboeken maken deel uit van de vierdelige serie FRNZ4EVER,

waarin sport een belangrijke rol speelt. Henriët, haar man en hun twee dochters sporten zelf ook graag, dus aan inspiratie geen gebrek. 'De voetballende ballerina' gaat over Marit. Ze zit op ballet en geeft zich per ongeluk op voor het schoolvoetbaltoernooi. Maar kan ze wel een voetballende ballerina zijn? Hoofdpersoon in 'De klimmende wielrenner' is Fabio. Hij droomt ervan om ooit mee te doen aan de Tour de France en de gele trui te winnen. Hoe ver gaat hij om een echte 'klimmende wielrenner' te worden?

Kijk voor meer informatie over Henriët en haar boeken op [www.hbschrijft.nl](http://www.hbschrijft.nl).

**HBSchrijft**  
Peermos 29, Zwolle  
Tel. 06 - 106 709 85  
[www.hbschrijft.nl](http://www.hbschrijft.nl)