

Programma groep 5-6

In de groepen 5 en 6 ga ik met kinderen aan de slag met de Lieke-serie. De verhalen over Lieke zijn leuk voor meisjes, maar ook voor jongens!

Ik vertel iets over mezelf en over de boeken, en natuurlijk lees ik lekker voor. Aan de hand van de boeken bespreken we verschillende onderwerpen en lastige dilemma's, bijvoorbeeld:



Lieke viert feest

Over winnen, verliezen en valsspelen... Wat zou jij doen als je écht heel graag wil winnen? En wat als je erachter komt dat iemand anders heeft vals gespeeld?

Lieke redt de dieren

Over helpen en hulp vragen. Lieke en haar vrienden helpen boer Jan te voorkomen dat de kinderboerderij moet sluiten. Wat doe jij om anderen te helpen? Wie zou je nu kunnen helpen?

Lieke in de hoofdrol

Lieke krijgt de hoofdrol in het toneelstuk, en nu doet Eva opeens gek tegen haar. En waarom wil Sam niet mee doen met stuk? Waarom doet Nick zo boos en gemeen? Wat is er aan de hand? Over jaloezie, vriendschap, ruzie en het weer goedmaken.

Vriendenboekje

Lieke heeft een vriendenboekje waarin alle kinderen uit de klas iets mogen schrijven. Daarom krijgen alle kinderen tijdens het klassenbezoek een pagina uit het vriendenboekje (A4) om in te vullen. Zo maakt de klas een eigen klassen-vriendenboekje!

