

Foto: Ronald Hissink

Doorzetter met dyslexie Leon Biezeman

**Leon is schrijver.
Hij heeft dyslexie.
En hij heeft
speciaal voor kinderen
een boek geschreven
over dyslexie.
In dat boek staat
voor iedere letter van
het alfabet een
weetje over dyslexie.**

Dom
Pas toen Leon 24 jaar oud was, kreeg hij te horen dat hij dyslexie heeft. Daarvoor dacht hij altijd dat hij het allerdomste jongetje van de klas was. Leon: "Ik vond naar school gaan zo erg dat ik net deed of ik ziek was. Mijn moeder wilde dan altijd weten of ik echt ziek was en dan moest ik meten of ik koorts had. Ik hield dan de thermometer even tegen de lamp die warm was. Zodat het net echt leek of ik koorts had."



Boeken lezen

Leon bleef liever de hele dag thuis boeken lezen. Want ondanks zijn dyslexie vindt hij dat wel leuk. "Als ik zelf lees, dan lees ik de zinnen op mijn eigen manier. Dus niet precies ieder woordje zoals het in het boek staat. En dan is lezen wel leuk." Leon vind lezen en schrijven zelfs zo leuk dat hij ondanks zijn dyslexie schrijver is geworden. "Als ik ergens een stukje moet voorlezen uit een van mijn boeken dan lees ik ongeveer zoals ik het opgeschreven heb. Ik maak dus eigenlijk nieuwe zinnen. Maar wel over hetzelfde onderwerp."

D van dom

In het boek van Leon schrijft hij van alles over dyslexie. Het heet AppZurt, dyslexie van A tot Z. Bij iedere letter van het alfabet schrijft hij iets over dyslexie. Bij de D bijvoorbeeld over dom zijn. Over dat hij zich altijd dom voelde door zijn dyslexie.



J van jij

En bij de J staat jij. Jij kunt alles worden wat je wilt. Wubbo Ockels bijvoorbeeld, een Nederlandse astronaut met dyslexie. Of Jamie Oliver, de televisie-kok. "Ga doen wat je leuk vindt", is de boodschap van Leon. Soms moet je door je dyslexie wel extra hard werken. Maar als het je lukt, dan heb je extra veel plezier.

C is van curieus

Dat is een moeilijk woord voor "raar". In dit woord klinkt de C bijna als de Q. In het woord Chocolate klinkt de eerste C als een s en de tweede als een K. En waarom schrijven we chocolade niet gewoon als sjokola? In AppZurt kun je lezen waarom.



Het boekje AppZurt, dyslexie van a tot z met nog veel meer dyslexie-weetjes van Leon Biezeman kost € 12,50 en kun je ook bestellen bij www.balansshop.com. Van AppZurt is er ook een E-book. Dan kun je luisteren en meelezen met de tekst van het boek. ISBN: 9789492333148