

Waterpret

Isabelle de Ridder & Monique Dozy - Clavis



Van een kleuterjuf hoorde ik dat de verhalen over Joep en Pleuntje zo leuk zijn. Toen ik zag dat er verschillende voorleesboeken over deze twee vriendjes zijn, was ik verkocht! Ik houd van boeken met voorleesverhalen en kan er niet genoeg hebben ;). In deze serie zijn al vier boeken verschenen: *Pleuntje*, *Joep*, *Wiebeltand* en het nieuwste boek *Waterpret*.

Waterpret leek me een leuk boek. Kleuters zitten altijd vol van de zwemles en willen er veel over vertellen. Verhalen over zwemmen zullen dus wel aanslaan. Verrassend genoeg staat er in *Waterpret* veel meer dan dat. Twee verhalen gaan over de zwemles en de andere verhalen gaan over andere herkenbare onderwerpen zoals vieze woorden, een brandoefening op school, naar de bioscoop, een gebroken arm, spullen die kwijt zijn en nog veel meer.

Wat een fijn, eigentijds boek is dit! Sommige verhalen die ik voorlees zijn wat verouderd, maar deze verhalen over het alledaagse leven zijn helemaal van nu. Super leuk! De kleuters Joep en Pleuntje maken dezelfde dingen mee als onze kleuters, waardoor de verhalen ontzettend goed aansluiten bij hun belevingswereld. Het taalgebruik is niet moeilijk, soms heel grappig en de verhalen zijn niet te lang. Ideaal om voor te lezen tijdens het fruit eten. De vrolijke illustraties maken het verhaal levendig en zorgen voor afwisseling. Ze zijn afwisselend klein en paginagroot en sommige pagina's hebben een kleurtje gekregen voor een speels uiterlijk. Een mooi, nieuw voorleesboek voor elke kleuterleerkracht!