



Verhalen maken met behulp van foto's

Stelopdrachten zijn voor sommige kinderen verschrikkelijk moeilijk: waar moet het over gaan? Hoe verzin ik iets? Foto's kunnen dan een heel handig hulpmiddel zijn. Als je de foto's vooraf bespreekt aan de hand van gerichte vragen, komt vrijwel iedereen op een idee! Bekijk bijvoorbeeld samen deze foto's en stel de kinderen de volgende vragen: Waar zouden deze vrienden elkaar hebben ontmoet? Hoe lang zouden ze al vrienden zijn? Vertel eens over hun vriendschap. Stel dat ze ruzie hebben, waarover zou dat kunnen gaan? Wat zouden deze vrienden nooit doen? Stel dat eentje van de foto ging verhuizen, wat zou de ander dan missen?



Lesideeen:

Schrijven over vriendschap



Met welk personage uit welk boek zou jij vrienden willen zijn?

Praat met de kinderen over hun lievelingsboeken en lievelingspersonages. Met wie zouden ze graag vrienden willen worden? Laat een aantal kinderen vertellen wat ze met die vriend of vriendin zouden willen doen, zodat er al een paar voorbeelden zijn langsgelopen. Daarna kiest elk kind een personage uit een boek, en maken ze een verhaal over een middag met hun nieuwe vriend(in).

(Ik zou wel beste vrienden willen zijn met Harry Potter!)