

# Wat is vriendschap?

## Het (on)gewone verhaal van BO (en Tom)

Ben jij een goede vriend? Hoe word je eigenlijk vrienden? Gelden er wetten voor alle vriendschappen? Ga in gesprek met Tineke Honingh over vriendschap, hoor leuke feitjes over vriend-zijn, en leer twee bijzondere vrienden kennen uit een heel gewoon verhaal: Bo & Tom.



# BO

Ze leest graag dikke Thea's.  
Ze gaat nooit de deur uit zonder schrift.  
Ze houdt van luiards, haar elektrische driewieler Herman, en de oude boerderij waar ze net naartoe is verhuisd.  
Ze is doodsbang voor haar eerste dag op school.  
En o ja, ze is spastisch.

# TOM

Hij draagt rubberlaarzen en plastic instappers.  
Hij is de langste van de school.  
Hij houdt van weilanden, Mollies, en vooruit, ook van zijn drie broertjes.  
Hij moet haar helpen, maar hoopt dat ze nooit te weten komt waarom.

TWEE BUITENBEENTJES, TWEE GEHEIMEN, EEN VERHAAL.

### Hoe ziet het bezoek eruit?

We gaan praten over vriendschap aan de hand van luchtige feitjes en openhartige anekdotes van Tineke over vriendschap. We gaan natuurlijk Bo & Tom leren kennen doordat Tineke gaat voorlezen. Daarna kijken we of we ons kunnen inleven in een vriend door middel van een gericht schrijfo opdrachtje. We sluiten af met een voorleesrondje... Wie durft?! (bij elkaar ongeveer 50 minuten)

