

Alles over niets
Filosofie voor jong & stout
School- en bibliotheekprogramma

Schrijver Coen Simon en illustrator Linda de Haan filosoferen aan de hand van muziek, tekenen, lezen en praten met kinderen vanaf groep 5 over tijd, zijn en niet-zijn.

Het boek

verschenen bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Er zit een gat in

De wereld van Spriet

van Coen Simon & Linda de Haan

Voor kinderen die niet bang zijn om te vragen (voor alle kinderen dus)

Er zit een gat in de wereld van Spriet en wie in dat gat valt verdwijnt voor altijd. Je kunt dat eng vinden, je kunt er ook grappen over maken. En dat doet Spriet. Hoelang duurt dat eigenlijk, voor altijd? En wat is er zo erg aan verdwijnen? Als er nooit iets verdwijnt staat de wereld stil als een foto. En dan gebeurt er dus helemaal niets. Niemand snapt de grappen van Spriet, behalve Moeloet.

Maar wat gebeurt er met haar als Spriet zelf verdwijnt?

Er zit een gat in is het vrolijkste filosofieboek over alles en over niets.

De auteurs

Coen Simon is filosoof en maakte naam met *Zo begint iedere ziener, Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden* en *Filosoferen is makkelijker als je denkt*. Voor *En toen wisten we alles* ontving hij de Socratesbeker. De jury schreef daarover: 'In een bedrieglijk lichtvoetige stijl behandelt hij de ongemakken en eigenaardigheden van het moderne leven.' *Er zit een gat in* is zijn kinderboekendebuut. Coen maakt graag muziek, vooral met zijn kinderen Ella (10), Niklas (8) en Toon (3).

Linda de Haan studeerde illustratie aan de kunstacademie in Groningen

en ging daarna op pad door Europa en China om zandsculpturen te bouwen.

Inmiddels maakt ze al 18 jaar prentenboeken en tekende ze meer dan 125 televisie afleveringen voor het Friese kinderprogramma Fratsen.

Haar debuut *Koning & Koning* is in binnen- en buitenland bewerkt voor theater en onlangs maar liefst voor de 10^e en 11^e keer vertaald, vanaf nu is het boek ook te koop in Japan en Taiwan. Linda kookt graag en eet het liefst lasagna of risotto. Maar haar kinderen Isa (11) en Elin (7) vinden dat maar niks, die eten liever pizza of stampot boerenkool van opa.

Linda en Coen kennen elkaar uit de Groningse creatieve broedplaats De papiermolen.

Inhoud van *Alles over niets. Filosofie voor jong en stout*

Voorlezen van *Er zit een gat in. De wereld van Spriet*.
Met beeld op het digibord/beamer (10 min*)

Gesprek over het boek
Enkele thema's worden er uitgelicht - Coen laat op zijn accordeon zien hoe belangrijk stilte in de muziek is en Linda laat op het bord zien hoe belangrijk wit is een tekening. (15 min*)

Waarom je voor filosoferen een beetje stout moet zijn. (5min*)

Samen bedenken van een filosofische vraag. (5 min*)
Linda illustreert realtime

Samen oplossen van de vraag. (5 min*)
Linda illustreert realtime

In groepjes worden onderdelen van het antwoord op papier verbeeld. (20 min*)
De oplossingen worden aan in een ring elkaar geplakt zodat er kunstwerk ontstaat zonder begin en zonder eind.



* tijdschema is variabel - het kan in totaal korter en lang