

OP REIS MET DE KLEINE PRINS



Stel je voor dat je net als de kleine prins op reis ging. En je kwam langs allemaal planeten waar je de wonderlijkste mensen ontmoette...

Ik lees voor uit *Het wonderbaarlijke verhaal van de kleine prins*, laat magische tekeningen van Mark Janssen zien, en praat en filosofeer met de kinderen over de verschillende personages. Daarna probeer ik de fantasie van kinderen aan te zetten en laat ik ze via specifieke opdrachten een reis maken à la de kleine prins. Langs welke planeten komen ze, hebben die planeten een naam, wie komen ze er tegen?



Een les waarin er allerlei verschillende verhalen of verhaaltjes kunnen ontstaan, allemaal met dezelfde 26 letters van het alfabet.
Magischer kan bijna niet...