

De das is onze panda

Waar begint de staart van een slang? Waarom kan een meeuw niet duiken? Hoe oud wordt een konijn oma? De vragen die Geert-Jan Roebers beantwoordt in *Zij de cobra? Wij de adder!* zijn in lijn met de superdierenspaaractie van Albert Heijn waaraan hij een paar jaar geleden meewerkte. Toch is zijn eerste informatieve kinderboek bij uitgeverij Gottmer veel meer dan dat.

Bioloog Roebers koos voor het originele uitgangspunt de natuur en wilde dieren in exotische oorden af te zetten tegen die in ons eigen land. Voor een spectaculaire safari hoeft je niet ver te reizen, betoogt hij. Een jager als de tijger hebben wij ook: de wezel. Tegenover de roofvis barracuda stelt hij de snoek. En de Serengeti ligt bij ons op fietsafstand van Almere: dat zijn de Oostvaardersplassen, door Roebers behendig omgedoopt tot Oostvaarderssavanne, want savanne, dat betekent gewoon veel gras met hier en daar een boom.

Roebers loopt over van de aardige weetjes die hij opdist in korte tekstblokjes, gevat in nuchtere spreektaal. Hij is een feitenman, geen poëet en allerm minst sentimenteel. De kans om in Nederland een das te zien (ons zwarte-witte equivalent van de panda) is langs de weg: doodgereden. En de zeekat, een van kleur veranderende inktvis, door Roebers vergeleken met de kameleon, vind je vooral op de vismarkt. Het vrouwtje van diezelfde zeekat wordt trouwens verlegen als een mannetje met zijn piemel naar haar zwaait – dat soort weetjes dus.

Zij de cobra? Wij de adder! is een boek om doorheen te zappen, lineair lezen is hier zeker geen must. Bekende dieren als de vos en de bever passeren, maar ook de stip-pelmot, de dagpauwoog en de hoornaar – een grote wesp. Zo voert Roebers je via een uitgebreide reeks dieren langs de buitenissigheden van de natuur.

Dat het boek zo'n prettig bladergehalte heeft, heeft ook te maken met de vorm. Illustrator Wendy Panders voegt foto's en tekeningen samen op een vrolijk-luchtige manier. Haar heldere tekeningen zijn eenvoudig (maar niet simpel) en hebben een nuchter soort humor die goed aansluit bij Roebers' no-nonsensestijl. De veertig kilo bamboe die een panda per dag eet, legt ze op een weegschaal om de reusachtigheid ervan te onderstrepen en met pijltjes en handgeschreven tekstjes wijst ze hulpvaardig op details.

Zij de cobra? Wij de adder! is non-fictie zoals je kinderen toewenst: aanstekelijk, leerzaam en prikkelend gepresenteerd.

Joukje Akveld



KINDERBOEK

GEERT-JAN ROEBERS EN WENDY PANDERS (ILLUSTRATIES)

ZIJ DE COBRA? WIJ DE ADDER!

Gottmer, €14,95
 136 blz.

