

Van dezelfde auteur



Als Janneke van Bockel te horen krijgt dat haar dochter autisme heeft, is ze gek genoeg opgelucht. Nu weet ze eindelijk waarom haar kind niet volgens de boekjes opgroeit. Maar dan slaat de onzekerheid toe. Want hoe kan ze haar kind helpen? Wat vergt dat van haar gezin? En hoe maakt ze de buitenwereld duidelijk dat haar dochter weliswaar bijdehand en dominant is, maar zeker niet onopgevoed?

'Ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent, maar mijn dochter heeft autisme. Dat zie je niet aan de buitenkant, maar wel in haar gedrag. Ze heeft geen antenne voor wat gepast is en wat niet, stapje voor stapje leert ze dat van buitenom aan.' Zijn mond zakt open. 'Nou begrijp ik het! De eerste les dit schooljaar zei ze: "Meneer, ik heb gehoord dat u niet zo goed lesgeeft, is dat waar?" Ik heb haar de klas uit gestuurd, maar ze bedoelde dat dus niet om mij te stangen?' Nu is het mijn beurt om met open mond te luisteren. Ze heeft wát gezegd?'

Er zijn weinig boeken over tieners met autisme. Janneke van Bockel gunt je een openhartige inkijk in haar gezin: de eerste verliefdheid, de moeizame overgang naar de middelbare school, het samen – met vallen en opstaan – leren omgaan met autisme. Hoe begeleid je als ouder een meer dan gemiddeld kwetsbare tiener wiens ontwikkeling niet altijd aansluit bij het tempo dat de buitenwereld verwacht? Hoe geef je je dochter beetje bij beetje meer zelfstandigheid in een voor haar zo onvoorspelbare wereld? En hoe bezorg je de buitenwereld de nodige ondertitels om haar gedrag en gevoelens beter te kunnen plaatsen?



JANNEKE VAN BOCKEL is ouderschapscoach en moeder van twee dochters. Ze is directeur van Stichting Ovaal, die in heel Nederland autismecafés voor en door ouders ondersteunt. In het door pers en publiek lovend onthaalde *Ijskastmoeder* beschreef ze eerder haar zoektocht naar houvast toen ze hoorde dat haar dochter autisme heeft.

www.lannoo.com
www.uitlegmoeder.nl



JANNEKE VAN BOCKEL

uitlegmoeder



JANNEKE VAN BOCKEL

uitlegmoeder

Een tiener met autisme in huis



LANNOO

Over *Ijskastmoeder*

'Een mooi boek waarin collega-ouders van een kind met autisme zich zeker zullen herkennen.'

– Balans

'Aangrijpend eerlijk, herkenbaar en steunend.'

– Talent

'De intense zoektocht van een moeder die erachter komt dat haar kind autisme heeft.'

– Leef!

'Een getuigenis die geen blad voor de mond neemt, niet filtert, niet oppoetst. Maar ook net zomin dramatiseert. Het leven zoals het is, openhartig geregistreerd.'

– Weekend Knack

'Ik heb van dit kleine boek met zoveel herkenbaarheid en troost genoten. Ik zal het nog regelmatig ter hand nemen.'

– Vlaamse Vereniging voor Autisme

'Vlot geschreven, boordevol eerlijke onthullingen.'

– Autisme Centraal