

**KEUZE  
 VAN DE MAAND**

**Is dit alles?**

Wat doe je als je alles hebt maar dat niet genoeg is? Als je blijft hunkeren naar méér, dat pakt en dan nóg twijfelt? Mascha heeft 't allemaal: een leuke man, een goeie baan, twee pientere zoontjes, een fijn huis, goeie vrienden, genoeg geld en aandacht van de mannen. Eén ding heeft ze niet: een solide basis. Toen ze 8 was, verliet haar moeder haar en haar vader. Mascha's vader raakte verbiterd en oma Maria kon alleen maar huilen. Haar kleindochter en schoonzoon wilde ze niet meer zien. Daarmee sneed ze Mascha's familieband met haar moeders familie door. Veel vertrouwen in de wereld en de mensheid heeft Mascha dan ook niet.

*Misschien wel niet* beslaat een aantal dagen uit het leven van een moderne, hedendaagse vrouw, vriendin en moeder van bijna 40. Die pokerend dronken wordt met haar vrienden, coke snuift terwijl haar kinderen boven liggen te slapen en gesprekken met vrienden voert over de grote levensvraagstukken maar nooit over waar het écht om gaat. Ondertussen sleet ze zich naar werk, school en

crèche, vangt ze haar vader op en reflecteert ze de boel bij de groenteboer. Ze doet haar best maar kan het niet vinden. Om de realiteit te ontvluchten, begint ze een online affaire met de Marokkaanse Rafiq. Pas als ze de openlijke chemie ervaart tussen Tom en hun gescheiden rondborstige buurvrouw Susan, weet ze dat het tijd is voor radicale besluiten.

De personages in dit boek zijn eigenaardig egocentrisch. Ze willen zich best binden maar leiden vooral hun eigen leven. Ze passen zich niet aan maar verwachten dat wel van de wereld om hen heen. Ze communiceren zonder elkaar werkelijk te raken. De relaties onderling zijn door verliefdheden in het heden of uit het verleden vertroebeld waardoor niets nog zuiver is. Waar kun je dan op bouwen? Wat is de waarde van het huwelijk, van vriendschap, van het ouderschap als je elkaar bedriegt, verlaat of vergeet? Knappe *easyread* die aanzet tot nadenken over onze persoonlijke waarden in het leven. Wie zijn wij in relatie tot de ander? Kunnen we het wel alleen? Lees dit boek. U kon het nodig hebben.

Ambo | Anthos, € 17,99



Knappe easyread  
 over waar het  
 echt om gaat in  
 het leven

