

BOEKEN

Toekomst vol prutzooi

Door Annemarie Terhell - Sig valt in de metro in slaap en schrikt wakker bij het eindpunt. Hij wil de rails oversteken naar het andere perron, maar wordt opgeveegd door een rail-reiniger. Die dumpt hem zomaar op de vuilnisbelt buiten de Stad.



dorst, verdriet en nare herinneringen bestaan in de Stad niet. Dat moet zo blijven, dus wacht Sig nu de ergst denkbare straf: volledige uitwissing van zijn bestaan. Niemand zal hem zich meer herinneren. Hij moet zich melden bij een

Sig heeft geen idee waar hij is terechtgekomen: Buiten Wereld is een wildernis zoals niemand die meer kent. Sig is nog nooit buiten de Stad geweest. Hij weet niet beter dan dat het leven wordt bepaald door de Centrale Computer. Honger,

recyclepunt om te worden opgenomen in de 'Kringloop'. Maar dan ontmoet hij Plijster, een taai, oud wezentje dat hem helpt te ontsnappen. Plijster neemt hem mee op reis, de raadselachtige wildernis van Buiten Wereld

in. Ze gaan op zoek naar het Archief, waar de geschiedenis van de Stad wordt bewaard.

Marco Kunst schrijft over de toekomst, maar laat je nadenken over de wereld van nu, in een fijn avonturenverhaal met onverwachte ontmoetingen en leuke karakters. Alleen al het brabbeltaaltje van Plijster, die praat over 'prutzooi', 'afdankelingen', 'vlogen' en 'scharrelaars' is ontzettend grappig. *Gewist* is echte sciencefiction en dat is er niet zoveel voor kinderen. Daarom is het extra fijn dat dit boek nu weer in de winkel ligt, nadat het jarenlang was uitverkocht.

Gewist, Marco Kunst, Lemniscaat, € 16,95

